

Raymond Olislaegers kocht ook onze biedboxen, onze eerste computer en een kleine geluidsinstallatie. Deze aankopen werden, zoals dat meestal met nieuwigheden gaat, niet altijd door iedereen gewaardeerd. In tussentijd zijn we nu al aan onze derde computer, onze tweede computer werd gestolen. De biedboxen kregen regelmatig nieuwe biedkaarten, maar er werden ook nieuwe biedboxen bijgekocht.

Onze loopkaarten zijn ook in al die jaren dikwijls verbeterd geworden, dankzij het geduldig computer-werk van Bruno Deckers beschikken we nu over een stel zeer mooie en handige loopkaarten.

Financieel gezien deed Argus Bridge Club het niet zo slecht. In de eerste jaren ging het wat op en neer, maar sedert 1998 gingen we er flink op vooruit.

De boekhouding werd sedert het ontstaan der club nauwkeurig bijgehouden. Maar sedert 14.03.1994 werd die boekhouding gereorganiseerd door de huidige voorzitter, Raymond Simons verkozen in september 1990. Onze boekhouding werd eenvoudiger, duidelijker maar vooral veel doorzichtiger. Twee verkozen commissarissen controleren elk jaar onze boekhouding. Men verkiest deze commissarissen onder onze leden.

Onze club heeft zich sedert haar ontstaan ontpopt als een sociale bridgeclub. Men komt er bridgen onder vrienden.

Feesten hebben we altijd ingericht, het begon met een kaas- en wijnavond, maar zeer vlug werd er de "kokkin van de Koning" bijgehaald om onze eerste banketten te verzorgen. Daarna volgde er een periode met twee serieuze feesten per seizoen, maar dat werd een beetje te veel van het goede, en nu zijn we geëvolueerd naar een kaart-namiddag gevolgd door een uitgebreid koud-en warm buffet.

Deze feesten hebben de clubkas elk jaar een serieuze aderlating toegebracht, maar voor de leden was het steeds een zeer aangename feestelijke avond met al hun bridgevrienden.

Deze traditie blijven we voortzetten. We kunnen misschien niet zo goed bridgen maar we geven zeker de beste feesten van alle bridgeclubs in Benelux. Op dit gebied zijn we beslist een bridgeclub met een 'rozet', "avec une rosace" zou men in de Michelin-gids schrijven. Maar ook onze recepties zijn fatsoenlijk. En welke club geeft er kleine snacks en versnaperingen tijdens het bridgen? Het maakt allemaal deel uit van Argus Bridge Club.....

In december 1986 verscheen ons eerste clubblad. Het was het geesteskind van Hugo Peeters. Het werd gunstig onthaald en verschillende leden verleenden spontaan hun medewerking.

Ons clubblad verscheen regelmatig. Hugo hield het goed vol, maar na het 14de nummer verzwakt zijn inzet maar vooral zijn inspiratie zinderogen. Kort daarna verliet hij onze club.

Er volgde een periode van twijfel en onzekerheid, maar dan hebben we resoluut besloten ons clubblad opnieuw te laten verschijnen, want we vonden dat dit clubblad toch een zekere band tussen de leden schept. Ons clubblad Nr 17 van september 1992 werd in een nieuw kleedje gestoken, dit was het werk van Bob Balieu.

Ons clubblad verscheen nu 4 tot 5 maal per jaar.

Het grote probleem was het vinden van stof voor nieuwe artikels over bridge en alles wat ermee samenhangt. Maar we kregen meer en meer ervaring, we putten onze inspiratie uit vele bronnen.

We beschikken nu over talrijke bridge-boeken, enkele buitenlandse tijdschriften zoals "The Playing Card" en de bridgerubriek van "Point de Vue", de naslagwerken "Larousse du Bridge" en "The Official Encyclopedia of Bridge". We kregen ook informatie van het Museum van de Speelkaart uit Turnhout, en de Brussels Euro Joker Club. Dit zijn onze belangrijkste bronnen, maar soms moeten we flink wat opzoeken of vertalen om tot een artikel voor ons clubblad te komen.

We hebben nu al 65 nummers uitgegeven, en we kunnen zeker nog enkele jaren zo doorgaan want we hebben nog vele interessante artikels in voorraad. Biedproblemen en typische bridge-vraagstukken behandelen we zelden, dat soort zaken kan U in elk bridgetijdschrift terugvinden.